



Deze sidra is een soort telefoonboek. Er staan de namen in van de Benee Jisraeel en hun aantal. En net als een telefoonboek kunnen we er ook in lezen, waar ze wonen.

De andere naam van Jaakov is Jisraeel. Hij had 12 zonen. Elk van die zonen had weer kinderen. De familie groeide en groeide. De familie van elke zoon werd een stam. De Benee Jisraeel bestaat uit 12 stammen.

God zegt tegen Mosjee dat hij alle leden van de Benee Jisraeel, die ouder zijn dan twintig jaar, moet tellen. God wijst in elke stam een leider aan die moet helpen met tellen. Met hun hulp maken Aaron en Mosjee een lijst van het hele joodse volk.

Daarna geeft God Mosjee een kaart, waarop staat hoe het kamp er uit moet zien. De Misjkan moet in het midden staan. Daar omheen krijgt elke stam zijn eigen plek.