

DISCUSSIE OVER DE TIEN UITSPRAKEN*Sjavoeot verhaal door Awraham Soetendorp*

Met sommige geboden heb ik helemaal geen moeite.
Je zult niet stelen, je zult niet stelen.
Dat is de normaalste zaak van de wereld.
En trouwens, de politie zorgt er voor
Dat je je eraan houdt.
Als je deze wetten overtreedt,
Beland je in de gevangenis.
Zo eenvoudig is het.
Maar met andere geboden heb ik meer moeite.
Zoals het houden van de Sjabbat.
Dat moet iedereen toch voor zichzelf weten.
Soms heb ik er wel zin in om naar sjoel te gaan,
soms helemaal niet.
En toch is dit mijn keuze.

Zo gemakkelijk kom je er niet vanaf.
'Het is toch mijn keuze'.
Stel je voor dat iedereen er zo over zou denken.
Dan zou er soms wel een sjoeldienst zijn
En soms niet.
Het is maar de vraag of er ooit een sjoel
zou worden gebouwd.
Het zou elke keer van de goede bui
van de mensen afhangen.
Wel doen of niet doen.
Nee, je moet er moeite voor doen.
Sjabbat is Sjabbat, een speciale rustdag
vol herinneringen.
Aan de schepping van hemel en aarde
en de Uittocht uit Egypte.
Een dag van berachot, kidoesj, havdala,
Tora lezen.
Een dag om nooit te vergeten.

Goed, toegegeven, je moet er moeite voor doen.
Maar als je niet in God gelooft,
dan kan je dat toch niet afdwingen.
Ik geloof wel dat het joodse volk
als slaven in Egypte zijn geweest
en zich daaruit bevrijd hebben.
Een moedige opstand tegen de Farao.
Maar het was niet maar dan dat
Wat had God ermee te maken?
Oké, je mag niet voor afbeeldingen neerknielen,
geen afgoden maken.
En je mag God's naam niet misbruiken.
Niet zeggen: God zal je ziek maken.
Maar dat wil niet zeggen dat ik God moet geloven.
Daartoe kan niemand mij dwingen.

Zo, jij denkt dat wij het allemaal
 alleen afkunnen.
 Wie heeft de zeeën geschapen en het heelal?
 Wie heeft de mens gemaakt?
 Maak je nou niet belachelijk.
 Denk je dat je met een supercomputer
 alles in de wereld kunt maken?
 Goed, ik geef toe, het is heel moeilijk
 om je God voor te stellen.
 God heeft geen vorm,
 Het is de stem van je hart.
 Als je goed luistert weet je wat je moet doen.
 Zo weet je dat je geen valse eed mag afleggen,
 niet zweren dat je gezien hebt
 dat die en die gestolen heeft,
 als je het niet gezien hebt.

Maar dat is niet de stem van God
 die je zegt wat je doen moet.
 Dat is je geweten.
 Je weet het vanuit jezelf.
 Neem nou het gebod
 eer je vader en je moeder.
 Dat begrijpt toch elk kind?
 Daar hoef je toch niet God voor aan te halen?
 Als je zelf je ouders slecht behandelt,
 zal je ook een slecht voorbeeld geven
 aan je kinderen.
 En het resultaat:
 Je kinderen zullen later aan jou een hondenleven geven.
 Dat is een eenvoudige logica,
 geen godsdienstig gebod.
 Je kunt er beter thuis geen rotzooi van maken.
 Daar ben je later zelf slachtoffer van.
 Reken maar!

Wat zijn we link.
 We kunnen het allemaal zelf wel.
 Die fout die je maakt
 is te denken dat het óf óf is:
 of de mens, of God.
 Maar dat is natuurlijk niet zo.
 Je moet het zelf doen
 en je moet eerbied hebben voor God.
 Kijk, als je jaloers bent
 op wat een ander heeft,
 is er op zich niets aan de hand.
 Pas als je er niet van kunt slapen:
 'Ik moet het hebben', dan zit je fout.
 Dan moet je jezelf een halt toeroepen.
 En dat lukt je alleen
 als je wilskracht hebt en eerbied voor God.
 En dat geldt voor alle Tien Geboden.
 Begrepen?