

Toe bisjvat en de fruitbomen in Israël

Op Toe Bisjvat zijn alle bomen jarig en worden ze allemaal een jaar ouder. In de Tora staat dat je pas de vruchten van een boom mag eten als de boom 5 jaar is.

In de Tora staat ook dat het een mitswa is om ieder jaar een tiende deel van het fruit dat aan je bomen groeit aan arme mensen te geven. (een tiende deel is van elke 10 vruchten 1)



illustratie uit 'Tzedakah' uitg. Behrman House

Dit is jouw boerderij. Kleur het fruit dat je voor de arme mensen laat hangen.