

9 Kinderen staan op een rij. De Sjamasj heeft een brandende kaars.  
Na het lezen/zeggen van zijn tekst steekt hij 1<sup>ste</sup> kaars aan.  
Kaars 1 leest/zegt tekst  
vervolgens steekt sjamasj kaars 2 aan, die leest/zegt tekst  
etc tot alle lichtjes branden

---

De chanoekia vertelt

Awraham Soetendorp

Sjamasj Elke avond geef ik aan anderen licht  
Dat doe ik graag en het is mijn plicht  
Hoe blij ben ik als de kaarsen branden  
In Jisraëel en alle andere landen.

1<sup>ste</sup> kaars Mijn vlam is nog klein  
Maar één moet toch de eerste zijn  
En bang ben ik niet  
Want de overwinning is in het verschiet

2<sup>de</sup> kaars Ook Matitjahoe en Juda waren alleen samen  
Voordat al die andere kwamen  
Om de vijand te laten merken  
Dat de zwakken soms krachtiger zijn dan de sterken.

3<sup>de</sup> kaars De tempel zonder licht  
Was misschien een beter gezicht  
Anders moest je naar al die afgoden kijken  
En de vreemde soldaten die niet wilden wijken.

4<sup>de</sup> kaars Maar elke dag werden zij meer  
Juda ging het land door, heen en weer  
Dat wij nooit mochten opgeven  
Als joden in vrijheid te leven.

5<sup>de</sup> kaars Toch waren wij niet zo zeker  
Wij waren zo veel minder, zo veel weker  
Dan die 'Griekse' soldaten  
Die minachtend over ons praatten.

6<sup>de</sup> kaars Het wonder werd toch volbracht  
Dat had niemand verwacht  
Met veel moeite en harde strijd  
Werd de stad Jeroesjalajiem bevrijd.

7<sup>de</sup> kaars En hoe straalden de gezichten  
Bij het schijnsel van de lichten  
Toen er toch genoeg olie bleek te zijn  
Voor een 8 dagen lang Chanoeka-festijn.

8<sup>ste</sup> kaars En nu alle kaarsen branden  
Als naar elkaar toegestoken handen  
Zijn wij niet bang meer voor de nacht  
Want dit licht is onze kracht.