

Sjemirat hateva *goed voor de natuur zorgen (de natuur 'bewaken')*

Het is een mitsva om bomen te planten waar de mensen die na ons komen van kunnen genieten.

Chonni slaapt 70 jaar

Op een dag ging Chonni van huis met een picknick lunch. Terwijl hij langs de weg liep op zoek naar een leuk picknickplekje zag hij een oude man die bezig was een johannesbroodboom te planten.

Chonni vroeg hem: "Hoe lang duurt het voor deze boom vruchten krijgt?"

De man antwoordde: 'Zeventig jaar.'

Toen vroeg Chonni: 'Denk je dat je dan nog leeft zodat het fruit van deze boom kan eten?'

De man zei: 'Nee, dan zal ik dood zijn. Maar zoals mijn overgrootvader de boom heeft geplant waarvan ik net een heerlijke vrucht heb geplukt om als lunch te eten, net zo plant ik nu een fruitboom waarvan later mijn kinderen, klein en achterkleinkinderen de vruchten kunnen eten.'

Inmiddels was Chonni hongerig geworden, hij ging in de schaduw van een van de bomen zitten vlakbij waar de oude man zijn boom aan het planten was en at zijn picknick. Toen besloot hij neen dutje te gaan doen. Wat Chonni niet wist was dat zijn dutje zeventig jaar zou duren!

Toen Chonni wakker werd zag hij een man die vruchten plukte van de boom die hij zojuist had zien planten. Verward vroeg Chonni: 'Neem me niet kwalijk meneer, bent u de man die deze boom heeft geplant?'

'Nee,'zei de man. 'Mijn grootvader plantte deze boom zeventig jaar geleden. Op mijn beurt plant ik weer bomen waar mijn kleinkinderen de vruchten van kunnen eten. Elke generatie van onze familie probeert zo de natuur op de een of andere manier te verbeteren voor diegenen die na ons komen. Ik vond in deze wereld johannesbroodbomen waar vruchten aan groeien. En nu plant ik, op mijn beurt, nieuwe bomen voor mijn kinderen en kindskinderen. Zo bescherm ik de natuur en zorg ik dat er bomen blijven groeien.'

Kijk na het lezen van het verhaal naar een filmpje van G'dcast over Chonni:

<http://www.youtube.com/watch?v=hRfV7XrGfBo>

VRAGEN over het verhaal om met elkaar over te praten

1. Wat zag Chonni tijdens zijn wandeling?
2. Wat gebeurde er met Chonni toen hij in slaap was gevallen?
3. Wat zag Chonni toen hij wakker werd?
4. Wat was de boodschap (les) die alle twee de mannen Chonni als antwoord op zijn vraag gaven?
5. Chonni kreeg schaduw van een boom, de man kreeg vruchten van een boom. Wat kun je allemaal van bomen krijgen?
6. Chonni zag een oude man die iets voor anderen deed. De man vertelde Chonni dat hij op zijn beurt ook iets voor anderen ging doen. Wat voor dingen doe jij voor anderen? Hoe voel je je dan?

Kijk samen naar het planten van bomen in Israël

www.youtube.com/watch?v=NYmxCpt4jLk