

Het verhaal van Jona in een modern jasje zoals 'gerapt' door de leerlingen van LJG Utrecht.
Laat de leerlingen de rap oefenen en rappen voor elkaar, een andere klas, ouders of gemeente.

JONA RAP

*Met Ninevee, een grote stad
Had God het helemaal gehad.
Iedereen daar was slecht of fout
Maar het liet Jona helemaal koud*

Jona wou niet naar Ninevee
Hij ging met een boot , ver op zee
Een hele grote storm stak op
Iedereen bad tot zijn god: "Please stop!"
Jona zei: "Gooi mij van de boot,
Anders gaat iedereen dood"

Toen sprong Jona overboord
Niemand heeft zijn kreet gehoord
De walvis slikte hem in één keer door
Van Jona was geen enkele spoor

*3 dagen zat hij in de vis
Dat is echt geen kattenpis
Hij werd bang en bad tot God
Tjee wat voelde hij zich rot
God had meelij met de man
En hij deed er dus wat an*

Jona landde op het strand
Met zijn hoofd in het hete zand

*God zei je moet nu echt naar Ninevee
En Jona zei: vooruit, ok....*

Jona zei: verbeter je leven
Anders laat God jullie beven
Dit bracht de mensen van de kaart
God heeft toen de stad gespaard
Jona was het spuugzat
Hij kon er niet tegen , die rotstad

God liet een plant groeien
En daarna weer snel verschroeien
Jona zat onder deze boom
Maar riep daarna : Oh man I wanna go home

*Je moet niet zo zeuren, zei toen God
Waarom voel jij je rot
Over een plant waar je niets voor deed
Terwijl de mensen zeiden dat het hun speet
De mensen zijn van belang voor de aarde
Vandaar dat ik hen uiteindelijk spaarde*

*Go home en leid een goed leven
Waarin je ook om anderen zult geven...*