

Het wonder van Chanoeka 1

Stem 1

Wat is het heerlijk om de chanoekia weer te ontsteken
En de vlammeende kaarsen te zien branden
Alles is als een droom
Niets is onmogelijk
Het donker wekt geen angst meer
Dapperheid overwint
We houden elkaars handen vast en zingen het Maoz Tsoer
Oorlogen deinzen terug
Vrede heeft het hoogste, allerlaatste woord
Voor altijd

Stem 2

Het is wel mooi wat je zegt
Maar niet realistisch
Je denkt toch niet dat je met een kaarsje
De hele wereld kunt omtoveren
In een paradijs
Tirannen zijn niet zo gauw onder de indruk
Van liedjes en dansjes
Hoor je het wapengekletter op de achtergrond
De oorlogen zijn niet weg
Er worden weer mensen onderdrukt
En durf jij je nek uit te steken?

Stem 1

Geloof jij niet meer in het wonder van chanoeka

Stem 2

Het kruikje dat genoeg olie bevatte voor een dag
Maar acht dagen bleef branden
Nee , sinterklaas bestaat niet

Stem 1

Bah wat ben jij negatief
Ruzie en oorlog
En geen sprankje licht

Stem 2

Goed laten we het verhaal van Chanoeka naspelen
En dan mogen de kijkers oordelen

Het kruikje olie

Channa

Wat een teleurstelling
Nu hebben de Makkabeeër de Menora gevonden
En is er nergens zuivere olie te vinden

Oeri

Misschien lukt het ons
Daar zie jij die trap

Channa

Het is zo donker durf jij naar beneden?
Voorzichtig Oeri

Oeri

Channa hou je maar aan mij vast
Het lukt ons vast wel
Weet je als je iets goeds probeert te doen
Word je door G'd geholpen
Heb geen angst

Channa

Je spreekt precies als Juda de Makkabeeër
En zijn broers
Ik ben trots op je

Oeri

We staan op de grond
Wat is het hier koud
En zo donker
Ik moet je eerlijk zeggen
Ik begin nu toch bang te worden
Straks valt het luik dicht
En dan zitten wij opgesloten
Misschien wel voor altijd

Channa

Nou zeg, jij bent wel een held van korte duur
Kijk daar, links, zie je het schitteren
Waar komt het licht vandaan?

Oeri

Dat zal het zijn, het kruikje olie
Het licht komt van binnen
O het is licht als een veertje

Channa

Het is ook zo klein
Ja nu even voorzichtig openmaken
Het is gelukt
Zuivere olie
Prachtig

Oeri

Maar zo weinig
Daar kun je nauwelijks een kaarsje mee aansteken

Channa

Oeri blijf toch geloven in het wonder
Als het maar duizend keer zegt
Het kan , het kan

Verteller

Zij hollen naar boven dringen zich tussen de mensenmassa in de tempel
En vallen voor de voeten van Juda
Iedereen verstomt
Het kruikje rolt over de vloer maar wonder boven wonder
Breekt het niet
Judah raapt het op

Judah

Wat doen jullie onvoorzichtig
Kijk er is olie verloren gegaan
Er is maar zo weinig over
Sta op, vertel wat er aan de hand is?

Oeri

O wat erg
Ik heb het verknald
Dit is de enige zuivere olie
En wij hebben het kruikje laten vallen
Ik schaam mij zo

Channa

We waren zo blij
We wilden het zo snel mogelijk geven
Om de Menora aan te steken
Maar nu is het te laat

Juda

Nou ja zulke dingen gebeuren
Laten we kijken of die paar druppels toch nog genoeg zijn
Vrienden volksgenoten wat denken jullie
Is dat vleugje olie voldoende

Al is het maar voor even

Verteller

Iedereen roept door elkaar heen
Ja, nee, nee , ja wonderen bestaan
Wat ben je gek
Met dat beetje
Zijn jullie het geloof verloren?
Nee maar dit is onmogelijk, een paar druppels

Juda

Stil, de stemmen staken
Channa en Oeri proberen jullie het zelf maar
Hier steek de vlam aan
Wees niet bang
Wanneer je het met heel je hart wil helpt Gd

Verteller

Iedereen houdt de adem in
Channa en Oeri nemen de vlam van de priesters aan
Hun handen trillen
De olie wordt druppel voor druppel in de arm van de Menora gegoten
Het lontje begint te branden
Het vlammetje is heel dun
Nog even en het gaat uit
Het kan niet lang meer duren

Channa fluistert

Oeri verbeeld ik het mij of is het waar
Het vlammetje lijkt groter te worden

Oeri

En groter en groter
Een wonder
Een wereld wonder

Juda

Het grootste wonder van de hele geschiedenis
Het Jodendom, het licht heeft overwonnen
Zegt de Bracha , snel
Wij moeten G'd danken

Iedereen staat op en zingt de Brachot voor de eerste kaarsen