

Het is niet iets dat je buiten kunt waarnemen of waarover wij vaak spreken, maar het is Omer-tijd. Omer betekent "Schoof". In Emor, de sidra van deze week staat:

*Vanaf die dag na de sjabbat, vanaf de dag dat de schoof omhoog geheven is, moeten zeven volle weken worden afgeteld, tot de dag na de zevende sjabbat. [Vijftig dagen moeten jullie aftellen](#), en dan moeten jullie de Eeuwige een graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarweoogst. (Wajikra [Leviticus] 23:15 ev.)*

Pesach was vroeger in Erets Israël de periode van de eerste graanoogst. Op Pesach zelf werd een schoof van het eerste graan geofferd in de Tempel. De belangrijkste oogst vond echter plaats in de weken na Pesach, in de periode in Israël dat de regens voorbij zijn maar de zon nog niet alles op het veld verbrandt. Sjavoet, Wekenfeest, sluit de tarwe-oogst af.

Wie zozeer afhankelijk is van de natuur als de bewoners van het oude Israël, moet tijdens de Omer-tijd van jaar tot jaar heel verschillende emoties hebben gekend. Als er goede regens waren geweest, was de oogst groot. Als er droogte was, was de oogsttijd een periode waar de schaduw van de komende voedseltekorten overheen hing. Traditioneel is deze periode, in ieder geval tot aan de 33e dag van de Omer, een tijd van halfrouw.

De meesten van ons zijn stadsbewoners, onze afstand tot de natuur is groot. En hoe dan ook lopen de oogsten in de streken waar wij wonen anders dan die in Israël. De Omer-tijd is voor ons meer een item op de Joodse kalender dan een begrip waarmee wij leven. Zoals voor veel gebruiken in het Jodendom geldt, is er in de loop van de tijd een meer symbolische invulling ontstaan. Wij halen niet meer de oogst binnen, maar tellen wel de dagen. Zo van "Dit is de twintigste dag van de Omer, dat is twee weken en zes dagen". Prima voor Graaf Tel van Sesamstraat, maar hoe geven wij nog betekenis aan deze periode?

In Pirkee Avot (de Spreuken van de Vaders, een deel van de Misjna) staat: "Én kemach én Tora, én Tora én kemach", als er geen meel is, is er geen Tora, als er geen Tora is, is er geen meel. (Avot 3:21). De basis van ons leven is afhankelijk van de goede ordening van onze maatschappij, de goede orde in de maatschappij is afhankelijk van de mate waarin wij aan ieders basisbehoeften kunnen voldoen. Het is niet voor niets dat Sjavoet aan het eind van de Omer-tijd valt. Wij sluiten de herinnering aan de graanoogst af met de herinnering aan het geven van Tora.

In onze generaties heeft de Omer-tijd een nieuw aspect gekregen doordat zowel de herdenkingen van de Sjoa als Jom Haätsmaoet, de Onafhankelijkheidsdag van Israël in deze dagen vallen. De Omer-tijd helpt ons herinneren hoe dun de lijn is die chaos scheidt van goede orde.