



בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם
בוֹרֵה פְּרֵי הַגָּפֶן

*Baroech Ata Adonai, èlohénœ mèlèch haolam
bore peri hagafèn.*

Geprezen bent u, Eeuwige onze God, Koning van tijd en ruimte,
Schepper van de vrucht van de wijnstok.