

Verteller

Het is een oude gewoonte om elke dag eregasten uit de Joodse geschiedenis symbolisch uit te nodigen om in de Soeka plaats te nemen. De volgorde is heel lang geleden bepaald
De gasten voor de eerste dagen zijn de aartsvaders en aartsmoeders, daarna komen Mosje Aharon Joseef en Mirjam
Zij stellen zich aan ons voor

Avraham

Ik heb gastvrijheid uitgevonden
Het eerste wat ik deed toen ik in het land Kenaän aankwam
Was putten water opgraven
En het water gaf ik vrij weg aan ieder die dorst had
Toen heb ik een tent opgezet die aan de voorkant de hele dag open was
Overdag zat ik in de opening en tuurde naar buiten om te zien of er vreemdelingen waren

Jitschak

Ja vader dat verhaal ken ik maar al te goed
Je zag plotseling vage schaduwen van drie mannen in de verte
Je holde naar hen toe
Je kon ze nog maar net inhalen
Je bracht ze naar binnen en toen pas zag je dat ze engelen waren
Bij mij ging het anders
Toen ik door het veld liep te dromen zag ik een vrouw op een kameel
Zij zag mij en viel op de grond
Toen moest ik haar wel mee naar huis nemen
Zij werd mijn vrouw en ik heb er nooit spijt van gehad

Rivka

En je weet waarom ik van de kameel viel
Omdat ik je zo lelijk vond
Nou ja later bleek dat heel erg mee te vallen
Eigenlijk was het liefde op het eerste gezicht
En later was ons huis vol met Esau en Jaäkov die altijd vrienden meebrachten

Jaäkov

Ja moeder wat was het altijd gezellig bij ons thuis
De kaarsen bleven de hele nacht branden
We konden van onze gasten geen afscheid nemen
Naar die tijd ben ik altijd blijven verlangen
ook toen ik mezelf het huis uitgegooid had
Eigen schuld dikke bult

Lea

Hou je daar nooit over op
Ja je had je broer zijn eerste geboorterecht ontfutseld
En je vluchtte voor de woede van je broer
Maar je hebt het toch later goed gemaakt
En hoe gezellig was het toen
met al je kinderen en mij en Racheel je twee vrouwen aan je zijde

Racheel

Nou wat je gezellig noemt
De kinderen die allemaal tegen elkaar opboksten
Jij en ik die als vurige jaloerse furiën tegenover elkaar stonden
En jij die je biezen pakte
En snel weg ging naar het open veld
Om baas te spelen over de bokjes en schapen
Dan was je van alle geruzie af

Sara

Is het nu afgelopen met al dat gefit
Avraham en ik hebben jullie het goede voorbeeld gegeven
Onze gastvrije tent was wereldberoemd
En iedereen praat er nog over
Het was een paradijs op aarde
En ik heb gehoord dat ons voorbeeld nu wordt nagebootst
Duizenden jaren later
Het zijn nu geen tenten meer maar loofhutten, seekot
Maar het gaat om hetzelfde

Allen

Ja gezelligheid

Gastvrijheid

Vriendschap

of:

Hine ma tov oemanaiem sjewet achiem gam jachad

Mosje , Aharon

Wacht op ons

Wij zijn er ook nog , wij willen mee naar de soeka

We horen er bij

We zijn weer eens in de woestijn verdwaald

Gelukkig heeft het ons niet zoveel tijd als toen gekost

Om de weg terug te vinden

Joseef

Dat was een ramp

Ik heb gehoord dat het jullie veertig jaar heeft gekost
om het land Kenaän te vinden

Nou ja ik kan er ook van meepraten

Ik verdwaalde en kwam in een put terecht

En het duurde meer dan twintig jaar voordat ik mijn vader en mijn broers
terug kon zien

Mirjam

En zo is het met ons allen toch weer goed gekomen

Zelfs met mijn broer die bijna verdronken is in de Nijl

Maar we moeten wel altijd op elkaar blijven passen

Komt snel mee naar de soeka

Het begint te regenen

En daar zijn we heel gelukkig om hier in Jisraël

Water en gezelligheid wat wil je nog meer

Allen zingen

Oesjeawten majiem besason mimajnee hajesjoea

Majiem mjiem besason