

Een tuin van 'sorry, het spijt me, ik heb het verkeerd gedaan'.)

Ik heb je hulp nodig. Het veld wordt maar groter en daar moet een eind aan komen.

Gebeurt het jou ook niet vaak dat je iets wilt zeggen, maar het net niet zegt? Bijvoorbeeld: Ja, ik heb het verkeerd gedaan, sorry, het spijt me. Je wilt het zeggen, maar je zegt het niet. Wat je misschien niet weet is dat de woorden niet alleen in je hoofd blijven zitten, maar dat ze ook verder gaan en zich voortplanten in een veld.

Bij de uitgang van de stad daar zijn hele bloemperken met "sorry's", hele boomgaarden met "ik heb het zo niet bedoeld", hele tuinen met "ik heb jou beledigd, wat kan ik doen om het goed te maken?"

Steeds meer mensen zeggen dingen in hun hoofd, maar spreken het niet uit. En het veld wordt maar groter en groter. Straks klimt het tegen de huizen op, gaat het de stad binnen, gaat het over het water....

Je moet er iets aan doen. Ook jij. Als je iets wilt zeggen, spijt wilt betuigen omdat je weet dat je hem of haar pijn hebt gedaan, dan moet je het uitspreken, nu. Alleen dan kan het veld worden tegengehouden.

Kleiner worden en nog kleiner, zodat de stad zich kan uitbreiden met gewone tuinen met bomen en bloemen, met al die schitterende kleuren, dan kunnen de woorden teruggedrongen worden naar de zee en de planeten. Het veld van 'het net niet gezegde' is in de loop van de jaren zo gegroeid, dat er soms angst is om mijn hart.

Ik begin met het goede voorbeeld: Het spijt me, ik heb dingen gezegd, soms te hard, soms te onbegrijpelijk. Ik heb mijn geduld verloren – te vaak. Ik heb je niet zien staan, ik ben je voorbij gelopen. Ik vond mezelf belangrijker om wat ik te zeggen had, of wat ik beleefd had, zodat ik niet goed naar je heb geluisterd. Ik heb niet genoeg tijd voor je gehad. Ik ben te koppig geweest. Ik heb niet genoeg rust gevonden. Ik heb niet gemerkt dat je van binnen hilde. Ik wist dat je iets wilde zeggen, maar ik heb je niet laten uitspreken.

Ik hoop zo, dat jij en jij nu hetzelfde zullen doen en dat we samen het veld veel kleiner zullen maken!

Awraham Soetendorp

Vragen voor in de kring

Heb jij wel eens een tuin met 'sorry-bloemen' gezien of ben jij wel eens door een boomgaard gelopen waarin 'ik heb het zo niet bedoeld' bomen staan?

Waarom heeft rabbijn Awraham Soetendorp dit dan zo opgeschreven?



Ook al heb je nog nooit een 'sorry, het spijt me' tuintje gezien je hebt er vast wel bloemen of een struikje in geplant.

Geef een voorbeeld van een bloem of struik of boom die jij in het veld van 'net niet gezegden' hebt geplant. (= waarvoor ben jij vergeten sorry te zeggen)?



Klassenopdracht (keus uit tekenen, schrijven of knutselen):

Inleiding:

Tijdens de dienst met Jom Kipoer zeggen we een aantal malen met elkaar **Asjamnoe, bagadnoe, wij hebben fouten gemaakt.** (jeugd machzor blz. 8, LJG Machzor o.a. blz 310, 419 en 555 en de melodie hoor je via deze link: www.levisson.nl/images/stories/HF/JK%20mussaf/419%20Asjamnoe%20bagadnoe%20CU.mp3)

Wij zeggen dit een aantal malen in de Jom Kipoer dienst want op Jom Kipoer denken wij de hele dag aan de fouten die wij gemaakt hebben in het afgelopen jaar, aan alles wat verkeerd gegaan is, en waarvoor wij ons verantwoordelijk voelen.

Op bepaalde momenten willen wij samen met iedereen in sjoel die fouten hardop bekennen. We slaan zelfs op ons hart met onze rechtervuist, om duidelijk te maken dat wij het echt menen.

Het zijn niet zo maar woorden, die we uitspreken zonder er bij na te denken, omdat het nu eenmaal zo hoort op Jom Kipoer. Wanneer wij dit gebed hardop zeggen, voelen wij het in ons hart.

Verwerking:

Tekenen

Iedere leerling tekent een boom, plant of bloem. Daarop wordt geschreven wat voor soort bloem of boom het is (bijvoorbeeld de 'sorry dat ik vaak boos ben' bloem, de 'het spijt me dat ik onaardige dingen over je heb gezegd' boom, etc.)

Plak alle bloemen, struiken en bomen op een groot vel karton ,
Schrijf er SJLICHA, het SPIJT ONS op en hang het in de klas.

Schrijven

Neem een groot vel papier/karton en verschillende viltstiften.

Schrijf bovenaan het papier:

SJLICHA, sorry voor de fouten die wij afgelopen hebben gemaakt MAAR
het komende jaar werken wij aan Tiko en Olam en doen wij ons best om:

De leerlingen noemen om de beurt iets wat ze kunnen doen (op bezoek gaan bij een zieke of eenzame tante, vriendje helpen met huiswerk, glas in de glasbak gooien, eten voor de voedselbank meenemen,)

Leerkracht of leerling zelf schrijft het betreffende woord op het papier.

Als alle leerlingen zijn geweest kun je er nog onder schrijven

Hiervoor gaan wij het komende jaar goed ons best doen.

Knutselen

Iedere leerling maakt een eigen 'Sorry bloem'

Voor andere voorbeelden zie de 'Jom Kipoer les' op de rimonsite.

Slicha-bloem met 'losse bladeren.

Knip het hart (bruin)
2x van stevig papier.
Schrijf of plak er een
eigen slicha tekst op

Knip de (minimaal 12)
bloembladen (geel)
van stevig papier
Plak de bloembladen
met 1 punt aan de
achterkant van het
hart

Knip de steel bladeren
(groen) uit van stevig
papier
Plak de bladeren aan
de steel (plantstokje)
en
Omwikkel de steel
eventueel met groen
plakband.

Plak de steel, met
plakband, tegen de
achterkant van de
bloem.

Plak het tweede hart
tegen de achterkant
van het eerste over de
punten van de
bloemblaadjes.

